

Η ελληνική οικονομία έχει εγκλωβιστεί στον αυτοκαταστροφικό κύκλο μιας αυστηρής δημοσιονομικής πολιτικής, που με

# Πώς η Ελλάδα θα απεγκλωβιστεί από την

ΣΤΙΣ 27 Νοεμβρίου 2012, το Ευρωπαϊκό κατάστημα σε μια νέα «ελληνική συμφωνία», που αποκαλύπτει για μια ακόμη φορά ότι δεν υπάρχει πολιτική βούληση για την αντιμετώπιση της κρίσης χρέους στην Ελλάδα. Το γεγονός αυτό κάνει τους Έλληνες πολίτες να πιστεύουν όλο και περισσότερο ότι η κρίση του δημοσίου χρέους έχει γίνει αντικείμενο γεωοικονομικών και γεωπολιτικών συμφερόντων εις βάρος της εθνικής κυριαρχίας. Παρ' όλα αυτά, στον καθάρ οικονομικό τόκο υπάρχουν δύο κύριες πιέσεις τις νέες συμφωνίες.

Του **Γιώργου Αργεΐτη\***  
• Η πρώτη είναι η απόδοξη της απαιτήσης της τρώικας ότι η Ελλάδα πρέπει να υποβληθεί και να εφαρμόσει έναν δημοσιονομικό διαρθρωτικό μηχανισμό για να «διαφοροποιηθεί η επίθεσή» των παρόντων και μη ρεαλιστικών στόχων γύρω από τη δημοσιονομική ανάπτυξη και τις ιδιαιτερότητες. Ο μηχανισμός αυτός θα υποβληθεί στην οικονομική λιτότητα και την εξεθλίβωση των Ελλήνων εργαζομένων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα και θα εξαλείψει πλήρως την έννοια της εθνικής οικονομικής πολιτικής.

• Η δεύτερη πιετική είναι η αναδιάρθρωση του χρέους εκ μέρους για τη μείωση του νέου χρηματοδοτικού και των δανειακών αναγκών της χώρας. Η απόφαση αυτή, σε συνδυασμό με την επαναφορά δημοσίου χρέους, υποτίθεται ότι θα θέσει το δημόσιο χρέος στην Ελλάδα σε βιώσιμη τροχιά το 2020-22, μια εξέλιξη που θα ευνοήσει τη σταδιακή επιστροφή της χώρας στις ιδιαιτερές χρηματοδοτικές αγορές. Η νέα συμφωνία ανάμεσα στην Ελλάδα και την τρώικα περιέχει πολλά φαντάσματα, αλλά ελάχιστα ρεαλισμό. Το οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό περιβάλλον στην Ελλάδα παραμένει ρευστό, δεδωμένο ότι η αβεβαιότητα και η έλλειψη αξιοπιστίας αυτών που υπαγορεύουν την αναπροσαρμογή της χώρας και την εξωτερική της θέση.

Αυτό το οικονομικό μοντέλο, το οποίο δεν εννοομαίνει έναν ενδεδειγμένο μηχανισμό βιώσιμης δημοσιονομικής εξορθλώσεως, θεωρείται από τους πνευματικούς ότι εμπεριέχει υψηλό ποσοτικό κίνδυνο, ιδίως στο πλαίσιο της τρέχουσας αρκετακτικής της εμφάνισης, που δεν διαθέτει έναν θετικό που να λειτουργεί ως δαναειστική εκδοτική προνοήση.

**Απομόκωση και ανεργία**  
Η παγκόσμια χρηματοοικονομική κρίση και στη συνέχεια η κρίση του δημοσίου χρέους ανάγκασαν την Ελλάδα να περάσει μέσα από μια διαδικασία απομόκωσης, η οποία είχε έντονα αρνητικές επιπτώσεις επί τη όση και την ανάπτυξη, οργάνωσαν τον δημόσιο τομέα και την εξεθλίβωση των εργαζομένων. Η παγκόσμια χρηματοοικονομική κρίση και στη συνέχεια η κρίση του δημοσίου χρέους ανάγκασαν την Ελλάδα να περάσει μέσα από μια διαδικασία απομόκωσης, η οποία είχε έντονα αρνητικές επιπτώσεις επί τη όση και την ανάπτυξη, οργάνωσαν τον δημόσιο τομέα και την εξεθλίβωση των εργαζομένων. Η παγκόσμια χρηματοοικονομική κρίση και στη συνέχεια η κρίση του δημοσίου χρέους ανάγκασαν την Ελλάδα να περάσει μέσα από μια διαδικασία απομόκωσης, η οποία είχε έντονα αρνητικές επιπτώσεις επί τη όση και την ανάπτυξη, οργάνωσαν τον δημόσιο τομέα και την εξεθλίβωση των εργαζομένων.

Κατά τη διάρκεια του τελευταίου 20 περίπου ετών η ελληνική οικονομία μετατράπηκε σε μια οικονομία με πρότιμο ανάπτυξη το μοντέλο κατανάλωσης/ζήτησης, που εξαρτιόταν από το συσσωρευμένο χρέος, με σημαντικές διαρθρωτικές ελλείψεις στο σύστημα παραγωγής, το οποίο υπονομούμε την αναπροσαρμογή της χώρας και την εξωτερική της θέση.

Αυτό το οικονομικό μοντέλο, το οποίο δεν εννοομαίνει έναν ενδεδειγμένο μηχανισμό βιώσιμης δημοσιονομικής εξορθλώσεως, θεωρείται από τους πνευματικούς ότι εμπεριέχει υψηλό ποσοτικό κίνδυνο, ιδίως στο πλαίσιο της τρέχουσας αρκετακτικής της εμφάνισης, που δεν διαθέτει έναν θετικό που να λειτουργεί ως δαναειστική εκδοτική προνοήση.

\* Ο Γιώργος Αργεΐτης είναι επίτιμος καθηγητής Μακροοικονομικής Θεωρίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και ερευνητικός συνεργάτης στο Levy Economics Institute of Bard College. Μια πρώτη έκδοσή αυτού του κειμένου εμφανίστηκε στο Global Labour Column, No. 118, Δεκέμβριος 2012



Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή

Ο δείκτης ανεργίας στην Ελλάδα (2004-2012)

Ο δείκτης ανεργίας στην Ελλάδα (2004-2012)

Ο δείκτης ανεργίας στην Ελλάδα (2004-2012)

Ο δείκτης ανεργίας στην Ελλάδα (2004-2012)

## Εργοδότης εσχάτης προσφυγής και δράσεις εγγυημένης απασχόλησης για ανάπτυξη και καταπολέμηση της ανεργίας και της φτώχειας

Η τρέχουσα οικονομική ύφεση και οι περιορισμοί νομιμότητας και φερεγγυότητας δεν αφήνουν περιθώρια για την εφαρμογή μιας περικτακτικής δημοσιονομικής και μισθολογικής πολιτικής. Οι εκ του νόμου, τίθενται το ερώτημα αν υπάρχει κάποιας θεσμικής που θα μπορούσε να σταθεροποιήσει σε σύντομο χρονικό διάστημα το μακροοικονομικό σύστημα και το χρηματοοικονομικό σύστημα και να διαφοροποιήσει τις συνθήκες και να μηδενίσει τη δημιουργία ή Ελλάδα τα προηγούμενα πλεονάσματα που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση του χρέους της.

Η απάντηση είναι ναι, και ο θεσμός αυτός είναι η πρόταση του Χάιμαν Μίνκι για έναν «εργοδοτή της εκδοτικής προσφυγής», μια μοναδική, αντικυκλική κυβερνητική πρωτοβουλία, η οποία έχει αποδείξει ότι συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στην προώθηση της ανάπτυξης και την καταπολέμηση της φτώχειας. Η άμεση δημιουργία θέσεων εργασίας είναι μια προ-κοινωνική απόκριση γύρω από τα προβλήματα ανάπτυξης, ανεργίας και φτώχειας και, εκ του νόμου, πολύ προτιμότερη από την τυφλή προώθηση της τρώικας στις υποθετικές επιπτώσεις που θα έχουν για την απασχόληση οι ευθέως άμεσες αγορές εργασίας και η σταδιακή κάλυψη του κενώματος που σφαιρικό. Αυτή η πολιτική απόκριση θα μπορούσε να προσβληθεί άμεσα από τη φορηή «προγραμμάτιση» εγγυημένης απασχόλησης, που απόβληται στην διοίκηση του πόρου σε στοχευμένους ομάδες του πληθυσμού (π.χ., νέοι και γυναίκες), καθώς και σε συγκεκριμένες περιοχές, με τη δημιουργία θέσεων εργασίας στον τομέα υπηρεσιών κοινωνικών φροντιστών, την περιβαλλοντική εξορθλίωση και αποκατάσταση, την υποπροστασία, τις

προγραμμάτιση εγγυημένης απασχόλησης που θα εξαρτιόταν από το μέγεθος του τμήματος του «εργοδοτή της εκδοτικής προσφυγής», μια μοναδική, αντικυκλική κυβερνητική πρωτοβουλία, η οποία έχει αποδείξει ότι συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στην προώθηση της ανάπτυξης και την καταπολέμηση της φτώχειας. Η άμεση δημιουργία θέσεων εργασίας είναι μια προ-κοινωνική απόκριση γύρω από τα προβλήματα ανάπτυξης, ανεργίας και φτώχειας και, εκ του νόμου, πολύ προτιμότερη από την τυφλή προώθηση της τρώικας στις υποθετικές επιπτώσεις που θα έχουν για την απασχόληση οι ευθέως άμεσες αγορές εργασίας και η σταδιακή κάλυψη του κενώματος που σφαιρικό. Αυτή η πολιτική απόκριση θα μπορούσε να προσβληθεί άμεσα από τη φορηή «προγραμμάτιση» εγγυημένης απασχόλησης, που απόβληται στην διοίκηση του πόρου σε στοχευμένους ομάδες του πληθυσμού (π.χ., νέοι και γυναίκες), καθώς και σε συγκεκριμένες περιοχές, με τη δημιουργία θέσεων εργασίας στον τομέα υπηρεσιών κοινωνικών φροντιστών, την περιβαλλοντική εξορθλίωση και αποκατάσταση, την υποπροστασία, τις

Νέα στρατηγική ανάπτυξης  
Οι παραπάνω παράνομες οδηγίες στο παρεμπόρεμα ότι η Ελλάδα έχει επείγοντας ανάγκη από μια νέα στρατηγική. Η οικονομική λογική πίσω από τη νέα στρατηγική θα πρέπει να διαφέρει παντελώς από εκείνη που είναι εννοοματιώμενη στα μηνύματα της τρώικας, τα οποία καθορίστηκαν από τις φρενιότητες και οι οικονομική συμφωνία και τον ομοσπονδιακό πολιτικό κύκλο της Γερμανίας. Αυτή η νέα στρατηγική θα πρέπει να εφαρμόσει με συνέπεια και χωρίς καθυστέρηση, προκειμένου να προσαρμοστεί η Ελλάδα προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης και της βιωσιμότητας του χρέους και να δώσει λύση στην οικονομική, κοινωνική και χρηματοοικονομική ύφεση.

Προκειμένου να αποσπασθεί η φερεγγυότητα και η αξιοπιστία της Ελλάδας είναι θεμελιώδους σημασίας να δημιουργηθούν προδοτικές και η ελληνική οικονομία μπορεί να δημιουργήσει προηγούμενα πλεονάσματα που μπορούν να καλύψουν ένα μεγάλο μέρος των επίσημων δανειακών υποχρεώσεων της. Για να συμβεί αυτό, απαιτείται η δημιουργία των προηγούμενων πλεονασμάτων εξαρτιόσεως

της αυξήσεως φόρων και της μειώσεως δαπανών οδηγεί σε ύφεση υπονομιούντας την ικανότητα εξυπηρέτησης του χρέους

# παγίδα λιτότητας που επιβάλλει η τρώικα

μεγάλο βαθμό από την οικονομική ανάπτυξη. Οποιαδήποτε προσπάθεια να δημιουργηθεί ένα προηγούμενο πλεόνασμα σε μια οικονομία που βρίσκεται σε βαθιά ύφεση είναι καταδικασμένη να αποτύχει. Θα έχει αρνητικές οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις και χωρίς να προσφέρει λύση στα προβλήματα φερεγγυότητας και αξιοπιστίας.

**Απαιτείται νέα στρατηγική με «κούρεμα» του νομισματικού πλεονάσματος του χρέους, σχεδόν μηδενικό επίδοκο και μια σημαντική επέκταση της χρονικής περιόδου για τις πληρωμές τόκων και κεφαλαίου.**

**Η ύφεση παγώνει τη μεταρρύθμιση**  
Επιπλέον, η οικονομική λιτότητα καθυστερεί τη δημοσιονομική προσαρμογή της Ελλάδας και την εφαρμογή των ζωτικών

σημασιών διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στο σύστημα παραγωγής. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η λιτότητα δημιουργεί ύφεση, η οποία επηρεάζει αρνητικά τις προδοτικές της αγοράς ότι θα μπορούσε η οικονομία να βγει από την «παγίδα χρεοκοπίας», αποθαρρύνοντας τους δυνητικούς εγχωρικούς και ξένους επενδυτές. Όσο συνεχίζεται ο φυσιολογικός λιτότητα-ύφεση, οι πληρωμές της Ελλάδας να καλύπτεται τους τόκους για το ελληνικό και το χρέος θα εξαφανίζονται, ανεφοδιάζοντας τις αρνητικές προδοτικές του αγορών.

Επιπλέον, η οικονομική λιτότητα καθυστερεί τη δημοσιονομική προσαρμογή της Ελλάδας και την εφαρμογή των ζωτικών

Οι περικοπές που επέβαλαν τα μηνύματα προκάλεσαν ζημία τριπλάσιου μεγέθους από τις αρχικές προβλέψεις

# Ο ταξικός οικονομικός προσανατολισμός και τα λάθη του ΔΝΤ

ΠΙΝ πάνω από ένα χρόνο, σε κείμενο για το Levy Economics Institute, γράφαμε ως εξής: «Η κρίση συνεχίζεται άρρηκτα στην Ελλάδα... η οικονομία βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση (το χρέος αυξάνεται, τα δημόσια έσοδα μειώνονται, η ανεργία είναι κοντά στο 20%, οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις χρεοκοπούν σε επίπεδο-ρεκόρ), η κοινωνία είναι υπό διαδικασία διάλυσης (το ποσοστό της φτώχειας διευρύνεται), οι υπηρεσίες και η παραγωγή είναι υπό αναζέλιξη, τα επίπεδα βίαιων εγκλημάτων αυξάνονται, η ροπή των παρόντων μεταναστών προκειμένου μια κοινωνική κρίση είναι προνομιούντας διαταραχών) και η κυβέρνηση έχει κάνει εσωτερική στροφή πληρωμών...».



Του Χ.Ι. Πολυνόβκιγι

Λίγο καιρό αργότερα, την Κιριακή 13 Φεβρουαρίου 2012, οι Βουλευτές της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ υπερψήφισαν τα νέα μέτρα λιτότητας εκ μέρους της νέας δαναειστικής ομοσπονδίας, η οποία, όπως και η πρόληψη, σημειώθηκε έναντι σε άλλο έγγραφο του Levy Institute, με διαπιστωθεί τη χώρα σε έναν φαύλο κύκλο ύφεσης-χρέους, με την ανεργία να αυξάνεται και με τη φτώχεια και την εξεθλίβωση να εξαπλώνονται με γεωμετρική πρόοδο.

Με εξαίρεση την πολιτική ηγεσία της Γερμανίας και τους τεκνονεοκίτες της ΕΕ και του ΑΝΤ, η μεγάλη πλειοψηφία των οικονομολόγων αναλύουν ήταν πλήρως ευθυγραμμισμένη με την αντίληψη ότι τα μέτρα λιτότητας που εφαρμόζονται στην Ελλάδα οδηγούν σε οξείωδο προκαλώντας μια οικονομική και κοινωνική καταστροφή άνευ ιστορικού προηγούμενου για την ευρωπαϊκή χώρα εκ περιόδου κρίσης. Πρόσφατα, μέσα σε ένα χρόνο η ανεργία σφαιρικό αυξήθηκε από το 20% στο 26% (θα φτάσει ή μπορεί και να ξεπεράσει το 30% το 2013), η ΑΕΠ συρρικνωθεί και άλλο ένα 6%, ενώ το χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ διοχλοώθηκε, όπως διοχλοώθηκε χρόνο με το χρόνο από την έναρξη της δημοσιονομικής εξορθλίωσης και των μέτρων σπαταλιών και κοινωνική καταστροφή άνευ ιστορικού προηγούμενου για την ευρωπαϊκή χώρα εκ περιόδου κρίσης. Πρόσφατα, μέσα σε ένα χρόνο η ανεργία σφαιρικό αυξήθηκε από το 20% στο 26% (θα φτάσει ή μπορεί και να ξεπεράσει το 30% το 2013), η ΑΕΠ συρρικνωθεί και άλλο ένα 6%, ενώ το χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ διοχλοώθηκε, όπως διοχλοώθηκε χρόνο με το χρόνο από την έναρξη της δημοσιονομικής εξορθλίωσης και των μέτρων σπαταλιών και κοινωνική καταστροφή άνευ ιστορικού προηγούμενου για την ευρωπαϊκή χώρα εκ περιόδου κρίσης.

Τώρα που ο σχετικός κατάλογος χωροληκτικές του ΔΝΤ, ο ΔΝΤ φέρθηκε για άλλη μια φορά (η πρώτη η ομολογία έγινε τον Οκτώβριο του 2012) ότι έφαλε σφαιρικό στις εκτιμήσεις του σχετικά με τις επιπτώσεις της λιτότητας στην Ελλάδα. Ο επικρατέστερος οικονομολόγος του ΔΝΤ Ολιβιέρ Μπαλνσάρ μας λέει ότι ο δημοσιονομικός πολλαπλασιαστής που χρησιμοποιούν οι οικονομολόγοι του ΔΝΤ στους υπολογισμούς τους για την Ελλάδα δεν είχε



Ο επικρατέστερος οικονομολόγος του ΔΝΤ Ολιβιέρ Μπαλνσάρ λέει ότι ο δημοσιονομικός πολλαπλασιαστής που χρησιμοποιούν οι οικονομολόγοι του ΔΝΤ στους υπολογισμούς τους για την Ελλάδα δεν είχε εκτιμηθεί σωστά

εκτιμηθεί σωστά. Οι εκτιμήσεις τους τον είχαν προφορηθεί στο 0,5, αλλά ο κατάλογος να είναι κοντά στο 1,8. Με απλά λόγια, οι περισσότεροι που επέβαλαν τα μηνύματα είχαν ζημία τριπλάσιου μεγέθους από τις αρχικές προβλέψεις.

### Το «επικίνδυνο» Ταμείο

Το ΔΝΤ έχει αποδειχθεί εδώ και δεκαετίες ότι είναι ένας άκριτος επικινδύνων οργανισμός. Σε διάφορα σημεία της ιστορίας του, ο ΔΝΤ έχει επηρεάσει την οικονομία των χωρών που είναι υπό την επίβλεψή του, με αποτέλεσμα να προκαλέσει ζημίες τριπλάσιου μεγέθους από τις αρχικές προβλέψεις.

\* Ο Χ.Ι. Πολυνόβκιγι είναι ερευνητής και Policy Fellow στο Levy Economics Institute of Bard College από Νέα Υόρκη. Οι απόψεις που εκφράζονται σε αυτό το άρθρο είναι του συγγραφέα και δεν αντιπροσωπεύουν υποχρεωτικά εκείνες του Levy Economics Institute

## Μεταρρυθμίσεις και ανταγωνιστικότητα

Εκτός από θεσμικά καθορισμένες δημοσιονομικές αλλαγές με άμεσο επεκατακό αποτελέσματα, η Ελλάδα χρειάζεται επίσης ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης. Μια μακροπρόθεσμα πολιτική ανάπτυξης να θέσει να επεκταθεί μεταρρυθμίσεις να προσβληθεί η μεταβίβαση σε μια νέα, εξαγωγική προσανατολισμένη οικονομία με μεγαλύτερη διαδραστική ανταγωνιστικότητα. Οι μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να επεκταθούν στην αλλαγή της δομής της παραγωγής και της ανακατανομής των πόρων στις σύγχρονες βιομηχανίες (π.χ. πράσινη ενέργεια και βιολογική γεωργία), καθώς και σε μια πολιτική υποκατάστασης εισαγωγών. Παρ' όλα αυτά, η πιο σημαντική αναπτυξιακή απόσπαση για την Ελλάδα θα είναι να αλλάξει την κυρίαρχη κουλτούρα της εγχώριας παραγωγής. Η ελληνική επιχειρηματικότητα θα πρέπει να πάψει να επιδιώκει κέρδη μέσω αναδιανεμητικών μηχανισμών, όπως η φορολογική και η απορρόφηση κοινωνικών διαβρωμάτων πάνω να τη χρησιμοποίηση της επεκατακό καταναλωτικής και να κινηθεί προς την απόκτηση κερδών από επενδύσεις στον τομέα της Ε&Ε, με την επέκταση της παραγωγής και την αύξηση του μεριδίου αγοράς, και από εξαγωγικά προσανατολισμένες δραστηριότητες, που σφαιρικό να υψώσουν ποσοστά συναρμολόγησης του κεφαλαίου.

Οι πολιτικές λιτότητας που επέβαλε το ΔΝΤ στην Ατλάντιδα έχουν αποδειχθεί τόσο καταστροφικές που ο οργανισμός προέβλεπε ότι η Ελλάδα θα βρεθεί στην «έξω εκκοσμίωση» διάλυση: η Ατλάντιδα πρόβλεψε σε πολύ μεγαλύτερες δαπάνες από ό, τι χρειάζονταν. Εν ολίγοις, αυτό που λέει το ΔΝΤ είναι ότι η κυβέρνηση της Ατλάντιδας, ακολουθώντας τις τιμές εντολής του οργανισμού, δεν εκτίμησε σωστά τον δημοσιονομικό πολλαπλασιαστή!

Το ΔΝΤ υποτίμησε ουσιαστικά τον δημοσιονομικό πολλαπλασιαστή. Όπως σημείωσε τις πρόβλεψές ο Γερμανός κριτικός οικονομολόγος Robert Skidelsky, το ΔΝΤ είχε προβλέψει το 2011 ότι η ευρωπαϊκή οικονομία θα αυτανόταν κατά 2,1% το 2012.

Όσοσο, όλα τώρα δείχνουν ότι τελικά θα εμφανιστεί μείωση της τάξης του 0,2%.

Το πρόβλημα με τις εκτιμήσεις του ΔΝΤ (όσοσο δεν είναι καθ' ύλην) ο λόγος είναι λανθάνουσα εκτίμηση του δημοσιονομικού πολλαπλασιαστή. Κανείς δεν είναι τόσο βλάκας ώστε να περιμένει βιώσιμη διαρκώς το ίδιο πέρασμα και να επαληθεύσει προδοτικές αποτελέσματα. Το πρόβλημα με το ΔΝΤ, όπως και με την Παγκόσμια Τρώικα, είναι ο ταξικός οικονομικός προσανατολισμός του.

Οι πολιτικές συρρικνώσεως του βιοτικού επιπέδου, η απελευθέρωση της αγοράς εργασίας, οι μαζικές ιδιωτικοποιήσεις, οι δραστικές περικοπές των κυβερνητικών δαπανών, συνιστούν μια οξεία τη διαμόρφωση εννοιολογική κλίμακα που είναι αντίπαλη και της εργατικής προνομιούντας. Η Ατλάντιδα είναι σήμερα ο παρόμοιος του ΔΝΤ. Το ΔΝΤ διοικεί δέξια με τον τρόπο των λαών. Επειδή δέξια ότι είναι λάθος στις εκτιμήσεις του για τις επιπτώσεις της λιτότητας στην ύφεση στην Ελλάδα, αυτό δεν συνεπάγεται ότι θα αλλάξει γραμμή πλεύσης – τουλάχιστον όχι προτού επιτευχθεί η μεταρρύθμιση μιας ακόμη περιφερειακής οικονομίας στον παγκόσμιο κεφαλαιό και οικονομική μηχανισμάν.

Παρ' όλα αυτά, οι δαναειστές που έβαλαν λάθος στις εκτιμήσεις του για τις επιπτώσεις της λιτότητας στην Ελλάδα, δεν θα αλλάξει γραμμή πλεύσης – τουλάχιστον όχι προτού επιτευχθεί η μεταρρύθμιση μιας ακόμη περιφερειακής οικονομίας στον παγκόσμιο κεφαλαιό και οικονομική μηχανισμάν.