

Η έλλειψη μιας ενιαίας κυβέρνησης, η μη άσκηση αντικυκλικής δημοσιονομικής πολιτικής, η απώλεια της νομισματικής κυριαρχίας Η ανάγκη για μια ευρωπαϊκή ομοσπονδιακή

ΤΟ άρθρο αναλύει το ρόλο της σημερινής θεσμικής αρχιτεκτονικής της ευρωζώνης στην προώθηση της κρίσης χρέους των περιφερειακών χωρών που βρίσκεται υπό εξέλιξη για πάνω από δύομιση χρόνια. Σε πλήρη ευθυγράμμιση με τη Σύγκληση Θεωρία του Χρήματος, θεωρούμε ότι η έλλειψη μιας ευρωπαϊκής ομοσπονδιακής κυβέρνησης που θα εφαρμόζει μια αντικυκλική δημοσιονομική πολιτική, η απώλεια της νομισματικής κυριαρχίας των κρατών-μέλων του ευρώ και η απουσία μιας κοινής τραπεζικής του δανειστή της έκτακτης προνομίας έχουν συμβάλει σημαντικά στη δημιουργία, την ενίσχυση και την παράταση της παρούσας κρίσης. Οι απολιτισμένοι πάσοι και οι αντικυκλικές αξιώσεις που έχουν προκύψει μεταξύ των

χωρών του πυρήνα και των περιφερειακών χωρών του ευρώ στον απόηχο της χρηματοπιστωτικής κατάρρευσης του 2007-08 οφείλονται στην ελλιπή φύση των θεσμών της ευρωζώνης. Για μια επιστημονική εργασία που δημοσιεύθηκε από το Levy Economics Institute παρουσιάζουμε ένα μετεκτιμώμενο μοντέλο κέντρου-περιφέρειας για την ευρωζώνη που αποκαλύπτει τον παραπάνω τοξικό. (Το παρόν άρθρο αποτελεί σύνοψη της συγκεκριμένης μελέτης, η οποία είναι διαθέσιμη στο <http://www.levyinstitute.org/publications/?idocid=1652>). Η έμφαση ήταν σε δύο σημεία. Πρώτον, ότι οι απολιτισμένοι πάσοι και οι αντικυκλικές αξιώσεις μεταξύ των χωρών

μετακινώμενο μοντέλο κέντρου-περιφέρειας για την ευρωζώνη που αποκαλύπτει τον παραπάνω τοξικό. (Το παρόν άρθρο αποτελεί σύνοψη της συγκεκριμένης μελέτης, η οποία είναι διαθέσιμη στο <http://www.levyinstitute.org/publications/?idocid=1652>). Η έμφαση ήταν σε δύο σημεία. Πρώτον, ότι οι απολιτισμένοι πάσοι και οι αντικυκλικές αξιώσεις μεταξύ των χωρών

«Δημοσιονομική αωσία», ασύμμετρα σοκ και προβλήματα ισοζυγίων τρεχουσών συναλλαγών

Ανεπαρκής ερμηνεία των αιτιών υπαγορευμένης λάθος συνταγές αντιμετώπισης της κρίσης

ΑΠΟ ΤΟ μέσο του 2010 και μετά οι περισσότεροι οικονομολόγοι έχουν αφιερώσει σημαντικό μέρος των προσπαθειών τους στο εξήγησι των αιτιών της σημερινής κρίσης της ευρωζώνης και έχουν φυσικά προκύψει διαφορετικές απόψεις. Ορισμένα οικονομολόγοι ταυτίζουν την κρίση στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) με τη δημοσιονομική αωσία μερικών κρατών-μέλων. Άλλοι τονίζουν την ύπαρξη του προβλήματος στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών μεταξύ των χωρών της ευρωζώνης. Και κάποιοι άλλοι τονίζουν ότι η ευρωζώνη δεν αποτελεί μια βέλτιστη νομισματική ζώνη και πως η υπερασπιση κρίση δεν είναι παρά η υφιστάμενη των δυσκολιών της ευρωζώνης να αντιμετωπιστεί τα συστήματα οοκ.

Από το μέσο του 2010 και μετά οι περισσότεροι οικονομολόγοι έχουν αφιερώσει σημαντικό μέρος των προσπαθειών τους στο εξήγησι των αιτιών της σημερινής κρίσης της ευρωζώνης και έχουν φυσικά προκύψει διαφορετικές απόψεις. Ορισμένα οικονομολόγοι ταυτίζουν την κρίση στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) με τη δημοσιονομική αωσία μερικών κρατών-μέλων. Άλλοι τονίζουν την ύπαρξη του προβλήματος στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών μεταξύ των χωρών της ευρωζώνης. Και κάποιοι άλλοι τονίζουν ότι η ευρωζώνη δεν αποτελεί μια βέλτιστη νομισματική ζώνη και πως η υπερασπιση κρίση δεν είναι παρά η υφιστάμενη των δυσκολιών της ευρωζώνης να αντιμετωπιστεί τα συστήματα οοκ.



Του Alberto Botta*

Μέσα σε αυτή τη σύγχυση υπάρχει μια αυξανόμενη αριθμός εμπειρογνομένων θεωριών και καλύτερη λύση την προσωρινή έκδο ορισμένων χωρών με το ευρώ

Από το μέσο του 2010 και μετά οι περισσότεροι οικονομολόγοι έχουν αφιερώσει σημαντικό μέρος των προσπαθειών τους στο εξήγησι των αιτιών της σημερινής κρίσης της ευρωζώνης και έχουν φυσικά προκύψει διαφορετικές απόψεις. Ορισμένα οικονομολόγοι ταυτίζουν την κρίση στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) με τη δημοσιονομική αωσία μερικών κρατών-μέλων. Άλλοι τονίζουν την ύπαρξη του προβλήματος στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών μεταξύ των χωρών της ευρωζώνης. Και κάποιοι άλλοι τονίζουν ότι η ευρωζώνη δεν αποτελεί μια βέλτιστη νομισματική ζώνη και πως η υπερασπιση κρίση δεν είναι παρά η υφιστάμενη των δυσκολιών της ευρωζώνης να αντιμετωπιστεί τα συστήματα οοκ.

Η κατάσταση του χρηματοπιστωτικού συστήματος το 2007-08 άδραξε απότομα στην κρίση. Η οικονομική δραστηριότητα έχει επηρεαστεί από τη κρίση-μέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η οικονομική βιοδυναμία ήταν ιδιαίτερα σοβαρή στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ιρλανδία. Οι εθνικές κυβερνήσεις αυτών των χωρών, οι οποίες έως εκείνο το σημείο είχαν επιδείξει μια σπάνια αυστηρή δημοσιονομική πειθαρχία, έπαιξαν έναν ρόλο στην προώθηση της κρίσης. Η οικονομική δραστηριότητα πτώχευσε σημαντικά ιδρύματα και να προσφέρουν ανακούφιση από την αυξανόμενη ανεργία. Τα δημοσιονομικά τους ελλείμματα και τα επίπεδα δημοσίου χρέους εκτοξεύθηκαν στα ύψη. Στην περίπτωση της Ελλάδας (και εν μέρει στην Ιταλία), να προκύψουν που συνδέονται με υψηλά αποτίμηση δημοσίου χρέους άνω των 100% της ετήσιας εθνικής οικονομίας σε πραγματικούς όρους. Στο πλαίσιο αυτό,

Από το μέσο του 2010 και μετά οι περισσότεροι οικονομολόγοι έχουν αφιερώσει σημαντικό μέρος των προσπαθειών τους στο εξήγησι των αιτιών της σημερινής κρίσης της ευρωζώνης και έχουν φυσικά προκύψει διαφορετικές απόψεις. Ορισμένα οικονομολόγοι ταυτίζουν την κρίση στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) με τη δημοσιονομική αωσία μερικών κρατών-μέλων. Άλλοι τονίζουν την ύπαρξη του προβλήματος στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών μεταξύ των χωρών της ευρωζώνης. Και κάποιοι άλλοι τονίζουν ότι η ευρωζώνη δεν αποτελεί μια βέλτιστη νομισματική ζώνη και πως η υπερασπιση κρίση δεν είναι παρά η υφιστάμενη των δυσκολιών της ευρωζώνης να αντιμετωπιστεί τα συστήματα οοκ.

Από το μέσο του 2010 και μετά οι περισσότεροι οικονομολόγοι έχουν αφιερώσει σημαντικό μέρος των προσπαθειών τους στο εξήγησι των αιτιών της σημερινής κρίσης της ευρωζώνης και έχουν φυσικά προκύψει διαφορετικές απόψεις. Ορισμένα οικονομολόγοι ταυτίζουν την κρίση στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) με τη δημοσιονομική αωσία μερικών κρατών-μέλων. Άλλοι τονίζουν την ύπαρξη του προβλήματος στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών μεταξύ των χωρών της ευρωζώνης. Και κάποιοι άλλοι τονίζουν ότι η ευρωζώνη δεν αποτελεί μια βέλτιστη νομισματική ζώνη και πως η υπερασπιση κρίση δεν είναι παρά η υφιστάμενη των δυσκολιών της ευρωζώνης να αντιμετωπιστεί τα συστήματα οοκ.

Η απουσία ομοσπονδιακών δομών είναι πηγή των προβλημάτων της ευρωζώνης

ΕΜΕΙΣ έχουμε υποθέσει μια εναλλακτική προσέγγιση για τους κύριους παράγοντες που βρίσκονται πίσω από την κρίση της ευρωζώνης και η οποία προέρχεται από το πρόβλημα του έλλειψης ομοσπονδιακών δομών. Ορισμένες από τις αιτίες της κρίσης χρέους που οφείλονται στην αδυναμία τους να έχουν εύκολη πρόσβαση στις χρηματοπιστωτικές αγορές και να μπορούν να αναχρηματοδοτήσουν τις λιγνυόμενες οφειλές τους. Ορισμένοι από τους οποίους οι ανειδίκευτοι οικονομολόγοι έχουν υποστηρίξει ότι η Ελλάδα, αλλά όχι για την Ισπανία και την Ιρλανδία, η δημοσιονομική αωσία δεν μπορεί να χαρακτηριστεί κύρια πηγή των προβλημάτων της ευρωζώνης.

Στην πραγματικότητα στην τρέχουσα κρίση της ευρωζώνης φαίνεται να έχει συμβάλει αποφασιστικά η αρχική θεσμική ρύθμιση της ευρωζώνης και η ελλιπής φύση της σε σχέση με μια πλήρως ανεπτυγμένη ομοσπονδιακή ζώνη. Πρώτον, στην παρούσα ευρωπαϊκή νομισματική ζώνη οι χώρες της ευρωζώνης βρίσκονται στην ίδια θέση που δεν είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, με εξαίρεση το γεγονός ότι δεν έχουν κανέναν ομοσπονδιακό θεσμό για να τους βοηθήσει σε περίπτωση σοβαρής διαδίστασης της οικονομίας. Δεύτερον, οι χώρες του ευρώ χρησιμοποιούν το ίδιο νόμισμα και εκδίδουν χρέος σε ένα νόμισμα που δεν ελέγχουν, με αποτέλεσμα να μην έχουν τη δυνατότητα να αυξήσουν ή να μειώσουν την κερδοφορία των επενδύσεων τους. Τρίτον, ορισμένοι από τους οποίους οι ανειδίκευτοι οικονομολόγοι έχουν υποστηρίξει ότι η Ελλάδα, αλλά όχι για την Ισπανία και την Ιρλανδία, η δημοσιονομική αωσία δεν μπορεί να χαρακτηριστεί κύρια πηγή των προβλημάτων της ευρωζώνης.

Από το μέσο του 2010 και μετά οι περισσότεροι οικονομολόγοι έχουν αφιερώσει σημαντικό μέρος των προσπαθειών τους στο εξήγησι των αιτιών της σημερινής κρίσης της ευρωζώνης και έχουν φυσικά προκύψει διαφορετικές απόψεις. Ορισμένα οικονομολόγοι ταυτίζουν την κρίση στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) με τη δημοσιονομική αωσία μερικών κρατών-μέλων. Άλλοι τονίζουν την ύπαρξη του προβλήματος στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών μεταξύ των χωρών της ευρωζώνης. Και κάποιοι άλλοι τονίζουν ότι η ευρωζώνη δεν αποτελεί μια βέλτιστη νομισματική ζώνη και πως η υπερασπιση κρίση δεν είναι παρά η υφιστάμενη των δυσκολιών της ευρωζώνης να αντιμετωπιστεί τα συστήματα οοκ.

Από το μέσο του 2010 και μετά οι περισσότεροι οικονομολόγοι έχουν αφιερώσει σημαντικό μέρος των προσπαθειών τους στο εξήγησι των αιτιών της σημερινής κρίσης της ευρωζώνης και έχουν φυσικά προκύψει διαφορετικές απόψεις. Ορισμένα οικονομολόγοι ταυτίζουν την κρίση στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) με τη δημοσιονομική αωσία μερικών κρατών-μέλων. Άλλοι τονίζουν την ύπαρξη του προβλήματος στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών μεταξύ των χωρών της ευρωζώνης. Και κάποιοι άλλοι τονίζουν ότι η ευρωζώνη δεν αποτελεί μια βέλτιστη νομισματική ζώνη και πως η υπερασπιση κρίση δεν είναι παρά η υφιστάμενη των δυσκολιών της ευρωζώνης να αντιμετωπιστεί τα συστήματα οοκ.

των κρατών-μέλων της ευρωζώνης και η απουσία δανειστή της έκτακτης προνομίας έχουν συμβάλει στην παράταση της κρίσης ένωση και η «μυωπική» λογική της λιτότητας

της ευρωζώνης μπορεί να αποτελέσουν καθοριστική εμπόδια για τη μεταρρύθμιση της ευρωζώνης προς μια πλήρη ομοσπονδιακή οντότητα. Οστόσο μπορεί σε μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα να αποδειχθούν αιτιατοαπορροφικοί εάν οι χρηματοπιστωτικές αναταραχές γίνουν πιο έντονες στις μεγάλες περιφερειακές χώρες. Δεύτερον, ότι τα προγράμματα λιτότητας από

μόνα τους δεν αντιμετωπίζουν τα ουσιαστικά προβλήματα της ευρωζώνης. Τα προγράμματα αυτά θα είχαν νόημα μόνο εάν είχαν συμπληρωθεί σε ένα πολύ ευρύτερο πρόγραμμα μεταρρύθμισης του οποίου ο τελικός σκοπός θα ήταν η δημιουργία ενός κυβερνητικού τραπεζιού και μιας

ομοσπονδιακής ευρωπαϊκής κυβέρνησης που θα μπορούσε να εφαρμόσει επεκτατικές δημοσιονομικές πολιτικές. Με αυτή την έννοια το πρόγραμμα της απεριόριστης αγοράς ομολόγων που δημοσιολογήθηκε πρόσφατα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ερμηνεύεται ως μια θετική (αν και

Αδύνατη η ανάκαμψη και η βιώσιμη ανάπτυξη χωρίς επεκτατικές δημοσιονομικές θέσεις

Η ανάγκη για νομισματική κυριαρχία, ενιαίο πρότυπο λογισμικό και δημοσιονομική πολιτική

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ που υποθέτουμε μέχρι τώρα για να αντιμετωπιστεί η κρίση είναι η γενικότερη δημοσιονομική λιτότητα. Οστόσο τα αποτελέσματα είναι απογοητευτικά καθώς η κρίση συνεχίζεται και μπορεί ακόμη και να επιδεινωθεί. Κατά την άποψή μας, μια γενικότερη μεταρρύθμιση σκέπτεται, της οποίας τελικός σκοπός είναι η καθιέρωση μιας ευρωπαϊκής ομοσπονδιακής κυβέρνησης μαζί με έναν διατάκτη της έκτακτης προνομίας που να χρηματοδοτεί το κεντρικό βήμα για την αντιμετώπιση της κρίσης. Μια τέτοια πολιτική οντότητα θα πρέπει να βασίζεται σε δύο κύρια χαρακτηριστικά.



Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ που υποθέτουμε μέχρι τώρα για να αντιμετωπιστεί η κρίση είναι η γενικότερη δημοσιονομική λιτότητα.

1. Λόγω των δυσχερών στις χρηματοπιστωτικές αγορές, τα κράτη-μέλο του ευρώ και άλλες οι περιφερειακές χώρες, εμφορούνται εκ των πραγμάτων να εφαρμόσουν επεκτατικές δημοσιονομικές πολιτικές. Ως εκ τούτου οι δημοσιονομικές πολιτικές θα πρέπει να εφαρμόζονται από τις ευρωπαϊκές χώρες. Σε θεσμικό επίπεδο, αυτό ισοδυναμεί με την καθιέρωση ενός ομοσπονδιακού διατάκτη της έκτακτης προνομίας που να χρηματοδοτεί το κεντρικό βήμα για την αντιμετώπιση της κρίσης. Μια τέτοια πολιτική οντότητα θα πρέπει να βασίζεται σε δύο κύρια χαρακτηριστικά.

Από το μέσο του 2010 και μετά οι περισσότεροι οικονομολόγοι έχουν αφιερώσει σημαντικό μέρος των προσπαθειών τους στο εξήγησι των αιτιών της σημερινής κρίσης της ευρωζώνης και έχουν φυσικά προκύψει διαφορετικές απόψεις. Ορισμένα οικονομολόγοι ταυτίζουν την κρίση στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) με τη δημοσιονομική αωσία μερικών κρατών-μέλων. Άλλοι τονίζουν την ύπαρξη του προβλήματος στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών μεταξύ των χωρών της ευρωζώνης. Και κάποιοι άλλοι τονίζουν ότι η ευρωζώνη δεν αποτελεί μια βέλτιστη νομισματική ζώνη και πως η υπερασπιση κρίση δεν είναι παρά η υφιστάμενη των δυσκολιών της ευρωζώνης να αντιμετωπιστεί τα συστήματα οοκ.

2. Η μελλοντική ευρωπαϊκή ομοσπονδιακή ζώνη πρέπει να έχει πλήρη νομισματική κυριαρχία. Υπό αυτή την έννοια η ΕΚΤ θα πρέπει να μεταρρυθμιστεί σε κεντρική τράπεζα της ευρωπαϊκής ομοσπονδιακής ένωσης και θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί με τη λειτουργία του διατάκτη της έκτακτης προνομίας. Σύμφωνα με τη Σύγκληση Θεωρία του Χρήματος, η ΕΚΤ θα πρέπει να ενοποιηθεί με την τράπεζα της Αγίας Βαρβάρας και να διακεριστεί από την ομοσπονδιακή προϋπολογιστική.

Το κριστότερο βήμα για τον αντιμετώπιση της κρίσης είναι μια γενικότερη μεταρρύθμιση σκέπτεται, της οποίας τελικός σκοπός είναι η καθιέρωση μιας ευρωπαϊκής ομοσπονδιακής κυβέρνησης με μεταρρύθμιση της ΕΚΤ σε κεντρική τράπεζα με τη λειτουργία του διατάκτη της έκτακτης προνομίας.

Από το μέσο του 2010 και μετά οι περισσότεροι οικονομολόγοι έχουν αφιερώσει σημαντικό μέρος των προσπαθειών τους στο εξήγησι των αιτιών της σημερινής κρίσης της ευρωζώνης και έχουν φυσικά προκύψει διαφορετικές απόψεις. Ορισμένα οικονομολόγοι ταυτίζουν την κρίση στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) με τη δημοσιονομική αωσία μερικών κρατών-μέλων. Άλλοι τονίζουν την ύπαρξη του προβλήματος στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών μεταξύ των χωρών της ευρωζώνης. Και κάποιοι άλλοι τονίζουν ότι η ευρωζώνη δεν αποτελεί μια βέλτιστη νομισματική ζώνη και πως η υπερασπιση κρίση δεν είναι παρά η υφιστάμενη των δυσκολιών της ευρωζώνης να αντιμετωπιστεί τα συστήματα οοκ.

Από το μέσο του 2010 και μετά οι περισσότεροι οικονομολόγοι έχουν αφιερώσει σημαντικό μέρος των προσπαθειών τους στο εξήγησι των αιτιών της σημερινής κρίσης της ευρωζώνης και έχουν φυσικά προκύψει διαφορετικές απόψεις. Ορισμένα οικονομολόγοι ταυτίζουν την κρίση στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) με τη δημοσιονομική αωσία μερικών κρατών-μέλων. Άλλοι τονίζουν την ύπαρξη του προβλήματος στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών μεταξύ των χωρών της ευρωζώνης. Και κάποιοι άλλοι τονίζουν ότι η ευρωζώνη δεν αποτελεί μια βέλτιστη νομισματική ζώνη και πως η υπερασπιση κρίση δεν είναι παρά η υφιστάμενη των δυσκολιών της ευρωζώνης να αντιμετωπιστεί τα συστήματα οοκ.

Από το μέσο του 2010 και μετά οι περισσότεροι οικονομολόγοι έχουν αφιερώσει σημαντικό μέρος των προσπαθειών τους στο εξήγησι των αιτιών της σημερινής κρίσης της ευρωζώνης και έχουν φυσικά προκύψει διαφορετικές απόψεις. Ορισμένα οικονομολόγοι ταυτίζουν την κρίση στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) με τη δημοσιονομική αωσία μερικών κρατών-μέλων. Άλλοι τονίζουν την ύπαρξη του προβλήματος στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών μεταξύ των χωρών της ευρωζώνης. Και κάποιοι άλλοι τονίζουν ότι η ευρωζώνη δεν αποτελεί μια βέλτιστη νομισματική ζώνη και πως η υπερασπιση κρίση δεν είναι παρά η υφιστάμενη των δυσκολιών της ευρωζώνης να αντιμετωπιστεί τα συστήματα οοκ.

Από το μέσο του 2010 και μετά οι περισσότεροι οικονομολόγοι έχουν αφιερώσει σημαντικό μέρος των προσπαθειών τους στο εξήγησι των αιτιών της σημερινής κρίσης της ευρωζώνης και έχουν φυσικά προκύψει διαφορετικές απόψεις. Ορισμένα οικονομολόγοι ταυτίζουν την κρίση στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) με τη δημοσιονομική αωσία μερικών κρατών-μέλων. Άλλοι τονίζουν την ύπαρξη του προβλήματος στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών μεταξύ των χωρών της ευρωζώνης. Και κάποιοι άλλοι τονίζουν ότι η ευρωζώνη δεν αποτελεί μια βέλτιστη νομισματική ζώνη και πως η υπερασπιση κρίση δεν είναι παρά η υφιστάμενη των δυσκολιών της ευρωζώνης να αντιμετωπιστεί τα συστήματα οοκ.

Από το μέσο του 2010 και μετά οι περισσότεροι οικονομολόγοι έχουν αφιερώσει σημαντικό μέρος των προσπαθειών τους στο εξήγησι των αιτιών της σημερινής κρίσης της ευρωζώνης και έχουν φυσικά προκύψει διαφορετικές απόψεις. Ορισμένα οικονομολόγοι ταυτίζουν την κρίση στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) με τη δημοσιονομική αωσία μερικών κρατών-μέλων. Άλλοι τονίζουν την ύπαρξη του προβλήματος στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών μεταξύ των χωρών της ευρωζώνης. Και κάποιοι άλλοι τονίζουν ότι η ευρωζώνη δεν αποτελεί μια βέλτιστη νομισματική ζώνη και πως η υπερασπιση κρίση δεν είναι παρά η υφιστάμενη των δυσκολιών της ευρωζώνης να αντιμετωπιστεί τα συστήματα οοκ.